

Verlag BBQ verschieting Han

Het is nu zondag en nog bijkomend van de inspanningen van gisteren. Pak ik pen en papier om de day after the day before een epistel te schrijven over de verliezen en triomfen op de bbq verschieting van Taxus.

Deze verschieting betrof Het schieten op echte dieren lijkende 3d doelen geïnspireerd door het Gelderse landschap en het schieten op blazoenen die gelukkig door LHBTIQ tegen fita blazoenen en Black IFAA target faces matter nog niet in de ban zijn gedaan.

Gelukkig hebben deze donkere wolken boven de handboogsport de pret niet mogen drukken en heb ik persoonlijk een erg leuke dag gehad.

Deze Taxus BBQ traditie heeft nu voor het 2e jaar een grote schare schutters naar de immer groene sportvloer en de geel groen bruin verwelkte begroeiing van ons veld getrokken. Al weken voor het jaarlijkse event gonsde het op de vereniging van gezonde spanning omtrent de aankomende verschieting. Het moment in het jaar om vriendschappelijk de (van scaramouche geleende) figuurlijke degens te kruisen.

Gisteren was dan de dag waarbij binnen de vereniging alle pijlen de zelfde kant op stonden en die vervolgens tot blijdschap van sommigen het gewenste resultaat en het verdriet van velen net niet het gehoopte resultaat hebben behaald. Maar daarbij wel gezegd dat alle pijlen wel de goede kant op zijn gegaan.

Op een mooi ingericht veld (waarvoor ode aan onze vrijwilligers) Werd begonnen met de verschieting Vooraf gegaan door een Praatje van Debby met algemene mededelingen en dat we in het heetst van de strijd toch vooral moesten denken aan onze waterhuishouding. Ook zij gaf aan dat onze vrijwilligers puik werk hadden verricht (daar waren we het dus eens).

Onder een hete zon en met goede zin werd begonnen met de verschieting. deze verliep bijzonder prettig na degelijke uitleggen bij alle disciplines. Veel punten werden door alle deelnemers bij elkaar geschoten (@ organisatie: Hoeveel punten zijn er eigenlijk in het totaal bij elkaar geschoten over de hele dag?)

onder het genot van vele glazen koud water waarin Rose ons voorzag in een niet aflatende stroom goed gevulde glazen. Pijlen schoten over het veld en daar, waar soms een pijl het doel miste, gleden de pijlen over het veld alle kanten op. Dit leidde dan ook tot zoekacties die er voor zorgden dat de deelnemers aan hun wandelkilometers kwamen.

Na de verschieting en het uitreiken der prijzen die weergaven dat we houden van datgeen waarin we goed(willen) zijn werden de BBQ's opgestart.

Hompen vlees van echte dieren (niet geschoten door de schutters van Taxus en niet van plastic)die vakkundig "verbrand" werden op de beschikbaar gestelde BBQ's door eveneens vrijwillige koks, die er voor zorgden dat onze verloren energie weer rap werd aangevuld met

een flink assortiment een lekkere gerechten aangevuld met een groot assortiment aan salades, brood en sauzen.

"Panem et circenses" zei de Romeinse dichter Juvenalis al op jeugdige leeftijd Brood en spelen is hiervan de vertaling. Hierin zijn we ook dit jaar weer ruim voorzien.

Ik ga na een ontzettend leuke dag met een goed gemoed weer op pad naar de volgende verschiëting die de traditie weer voortzet.

Ik ben ongetwijfeld hoogtepunten vergeten uit deze leuke dag maar die leven voort in de gedachten van de deelnemers. Wil je zelf ook hoogtepunten gaan meemaken ? dan ben je volgend jaar ook (weer) van harte welkom op de BBQ verschiëting van onze mooie vereniging.

Dank aan alle vrijwilligers en ook deelnemers die er voor hebben gezorgd dat we met z'n allen een mooie dag hebben beleefd