

Verslag Rayonkampioenschappen door Remco de Beijer

Hallo allemaal, Net als een hoop mensen heb ook dit indoor seizoen meegedaan aan de regiowedstrijden. Leuk om te doen , iedereen kan meedoen op zijn/haar niveau. Toen de wedstrijden geschoten waren stond ik in mijn klasse op de eerste plaats en werd "regiokampioen" , nu heb ik daar niet zoveel mee maar tis wel leuk om je naam bovenaan het lijstje te zien staan , eerlijk is eerlijk.

Hiermee had ik me geplaatst voor het Rayonkampioenschap die werd geschoten op zondag 29 januari. En niet alleen ik ,ook verschillende anderen mochten door waardoor de blauwe shirtjes van Taxus op diverse plaatsen in het land te zien waren en dat is toch leuk. Op 29 januari liep de wekker al vroeg af , de avond ervoor de boog en alles nog gecheckt want je wil niet te laat komen of er op het laatst achterkomen dat je iets vergeten bent of iets anders niet in orde is. Auto starten en op weg naar Aalsmeer..

Ruim voordat de wedstrijd begon was ik er , me aangemeld en rustig de boog opgebouwd. Scorebriefjes ingevuld en voor de zoveelste keer bedacht ik me dat ik zo'n stempel moeten kopen , is veel sneller... Daarnaast is mijn handschrift te vergelijken met die van een huisarts.... , niet te lezen.

De kwalificatierondes liepen niet zo lekker als de regio wedstrijden, toch last van wat spanning? Na de 2 keer 30 pijlen was er een korte pauze, na de pauze werd bekend gemaakt wie er door mocht naar de finale rondes... , ik was door. Toen begon het echt leuke gedeelte, 1 tegen 1 wedstrijdjjes met sets .

Uiteindelijk kwam ik in de finale terecht, iets waar ik in de ochtend echt geen rekening mee gehouden had. Het ging gelijk op , gaven elkaar weinig toe maar je merkt op zo'n moment dat je moe wordt op een opgegeven moment en de spanning neemt toe.. Uiteindelijk kwam er een shoot off , en daar voelde ik echt druk , want ja , 1 pijl, en die moet goed gaan. Het mentale spelletje... En daar sta je dan, met knikkende knieën..., en natuurlijk gaat zo'n schot dan alles behalve soepel en ik schoot een 8... , mijn tegenstander ook , dat scheelde. De scheidsrechter kwam erbij met de loep en keek aandachtig. Hij zat zo'n 2 mm dicht bij de x dan ik en werd dus tweede. Bij de prijsuitreiking kreeg ik een mooie "zilveren" plak .

Een erg leuke dag met een uitslag die ik van te voren niet had durven dromen. Op zondag 19 maart mag ik meedoen aan het Bondskampioenschap, eens kijken hoe het daar gaat , ik heb er zin in!!